

DEUTSCHER
SOLDATENFRIEDHOF
YSSELSTEYN
DUITSÉ MILITAIRE
BEGRAAFPLAATS



LETSEN VERBODEN
IN FRIEDHOVEN
OP PAKZAKEN
VERBODEN
WEDEROMME
WEDEROMME
WEDEROMME

Duitse Militaire Begraafplaats

De Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn is in 1946 door de Nederlandse overheid aangelegd en herbergt 32.000 graven. Dit is de centrale begraafplaats voor Duitse militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland zijn gesneuveld. Het middelpunt vormt de centrale gedenkplaats met een groot kruis omringd door rozenstruiken. Bij de gedenkplaats bevindt zich een carillon met 25 klokken geplaatst in 1960 op initiatief van een moeder van een gesneuvelde soldaat. Dagelijks tussen negen en vijf uur speelt het carillon ieder half uur een melodie. In 1976 is de begraafplaats overgedragen aan de Duitse gravenstichting. In 1995 is bij de ingang van de begraafplaats een Ginko-boom geplant als symbool van hoop en vrede. Jongeren uit heel Europa worden Vredes-educatieve-werkweken aangeboden met als motto 'De jeugd ontmoet het verleden en werkt gezamenlijk aan Vredesprojecten'.





WILHELM SCHULTE
1903-1918

9-54

HEINRICH SCHULTE
1903-1918

WILHELM SCHLÜTER
1914-1918

9-58

HERBERT WERT
1914-1918

KARL BATH
GEHTER
18.08.1873 19.03.17

9-58

ALBERT BRÄUER
1914-1918

9-54

KURT KARBSTEN
18.08.1873 19.03.17

9-57

KARL PAUER
18.08.1873 19.03.17

9-54

EN DEUTSCHER
SOLDAT

C-61

BELLEFIELD

9-54

EIN DEUTSCHER
SOLDAT

A
5-103